

Η ΑΞΙΑ (ΙΕΡΟΤΗΤΑ) ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΩΣ ΣΥΜΒΟΛΟ

Εντός της ετήσιας περιόδου αναμόχλευσης των αναμνήσεων της ανθρωπότητας, δεσπόζει λίγο πριν το τέλος, η ανάμνηση της γέννησης του Χριστού, η οποία εντάσσεται στην ιδιαίτερα δημοφιλή εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Αναμφισβήτητα, η επωνυμία Χριστούγεννα είναι μοναδική και αναγνωρίσιμη σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, λόγω της συστηματικής διαχρονικής χρήσης από το ανά τον κόσμο χριστεπώνυμο πλήθος, αλλά και της απήχυσής τους σε ένα ευρύτερο κοινό, δικαίως δύναται να του αποδοθεί τάξη συμβόλου πανανθρώπινης εμβέλειας.

Τα Χριστούγεννα ως σύμβολο έχουν χαραχτεί ανεξίτηλα στην καρδιά και το μυαλό των πιστών τους οποίους υπηρετούν αλλά και αυτοί υπηρετούν. Για το λόγο αυτό έχουν διατηρηθεί μέχρι σήμερα και συνεχίζουν την ευεργετική τους επίδραση δια της παροχής ισχύος στους Χριστιανούς ως επί το πλείστον, προς συσπείρωση - συμπόρευση, αλλά και χαρακτηρισμό – αναγνώριση. Παράλληλα, ως σύμβολο πνευματικής και ηθικής υπεροχής νοηματοδοτούν το θρησκευέσθαι σε συνδυασμό με την αγάπη και την προσφορά υπέρ του πλησίον και του κοινωνικού συνόλου.

Λόγω της ισχύος, της προβολής και της εν γένει παραγωγικής αξιοποίησής τους αποτελούν πέτρα σκανδάλης για ανταγωνιστικές ομάδες – σύνολα που θεωρούν ότι εμποδίζουν την εκπλήρωση των στόχων τους. Στόχοι που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων, την αποθρησκευτοποίηση και την αποθητικοποίηση της ζωής του μεταμοντέρνου ανθρώπου. Ως εκ τούτου, οι θιασώτες της μεταμοντέρνας κουλτούρας επιδιώκουν την εξάλειψη των Χριστουγέννων από το λεξιλόγιο και τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Προς πλήρωση του κενού, δρομολογούν προοδευτικά την αντικατάστασή τους με άλλα ονόματα όπως, εποχικές ή χειμερινές διακοπές (Holiday Season, Winter Holidays), εορτασμός του άγνωστου Χ (Xmas), κ.α.

Η ανίερη αποκαθήλωση των Χριστουγέννων συνεπικουρείται από έννοιες εμβληματικής μεν σημασίας, διαστρεβλωμένης δε ερμηνείας, όπως ελευθερία, δημοκρατία, πολιτική ορθότητα, ισότητα, συμπερίληψη, κ.α. Με τη χρήση των διαστρεβλωμένων λέξεων διαστρέφεται η πραγματικότητα και διευκολύνεται η χειραγωγή και η αποκοπή των ανθρώπων από σύμβολα υψηλής αξίας και στην προκειμένη περίπτωση των Χριστουγέννων. Βέβαια για να ευοδωθεί η στόχευση των ανταγωνιστικών ομάδων – συνόλων χρειάζεται να πραγματοποιηθούν στον εσωτερικό χώρο εγγραφής του ανθρώπου, οι απαραίτητες εγγραφοδιαγραφές.

Η διαγραφή και η αντικατάσταση των αυθεντικών εγγραμμάτων δεν τελείται, ενόσω χρόνος ο άνθρωπος είναι άγρυπνος και υποψιασμένος για τον κίνδυνο ψευδεπίγραφων εγγραφών. Πρόκειται για τις παρασκευαστικές εγγραφές που επιχειρούνται εν μέσω της σύγχυσης και του αποπροσανατολισμού που προκαλείται από τη διαστρέβλωση της πραγματικότητας. Ανάχωμα στην ενεργουμένη παραχάραξη συνιστά το κατ' ευφημισμό «γονίδιο» της αθανασίας των Χριστουγέννων. Τούτο ενεργοποιείται με την αποκατάσταση δημιουργικού διαλόγου με την πραγματικότητα και την εν συνεχεία ορθή αποτύπωση του αξιακού τους περιεχομένου στις νέες γενιές.

Τα Χριστούγεννα ως σύμβολο αντιπροσωπεύουν κατά κύριο λόγο, το πιστεύω των ανθρώπων στη θαυματουργική ενσάρκωση του Υιού του Θεού. Από το

εν λόγω περιεχόμενο αναδύονται πολλαπλά θέματα τροφοδότησης του δημιουργικού διαλόγου και ενδεικτικά θα επιχειρήσουμε να διαλεχθούμε με κάποια από αυτά.

Τι μπορεί να σημαίνει η γέννηση ενός Θεού σε μια ταπεινή φάτνη;

- **Εκ πρώτης όψεως** αποτελεί παράδειγμα ταπεινοφροσύνης. **Αν** ο Υιός του Θεού ταπεινώθηκε ώστε να αποποιηθεί την θέση του στον ουρανό, να λάβει δούλου μορφή και να γεννηθεί μέσα σε ένα στάβλο, **εμείς** τα πλάσματά Του μπορούμε να έχουμε άλλο φρόνημα; Είναι πρόπον λοιπόν, να υψώνεται ο άνθρωπος για οποιαδήποτε ικανότητα, επιτυχία, κ.λπ. φουσκώνοντας από υπερηφάνεια και αλαζονεία;

- **Από μια άλλη ανάγνωση** αποτελεί ένα μήνυμα αποδοκιμασίας προς το βασιλικό περιβάλλον. **Αν** και ήταν ο αναμενόμενος Μεσσίας και Βασιλιάς, **το σύστημα εξουσίας και οι εκπρόσωποί του** είχαν διαφθαρεί και ξεπέσει από τα Θεϊκά στάνταρτς σε τέτοιο βαθμό ώστε να εξαιρεθούν από τούτο το μεγαλειώδες γεγονός.

- **Εμείς** κατά πόσο έχουμε διαφθαρεί και ξεπέσει από την ανθρωπινότητά μας; **Αν** όχι, τότε να είμαστε σίγουροι ότι θα απολαύσουμε την ομορφιά της αληθινής και αγαθής ζωής. **Αν** συμβαίνει όμως το αντίθετο, **τα Χριστούγεννα μπορούν να γίνουν το σημείο της πνευματικής μεταστροφής μας** προς την αλήθεια, την ομορφιά και το αγαθό.

Αν και υπάρχουν πολλά ακόμα να συζητήσουμε για το πρώτο ερώτημα, ας προχωρήσουμε σε ένα ακόμα. **Γιατί δεν βρέθηκε τόπος εν τω καταλύματι;**

- **Το πιο πιθανό** είναι ότι, στη Βηθλεέμ τα καταλύματα ήταν λίγα και η ζήτηση μεγάλη, οπότε ο Ιωσήφ με την έγκυο Μαρία **έφτασαν αργά** και ο μόνος τόπος φιλοξενίας που είχε απομείνει ήταν ένας στάβλος.

- **Δεν γνώριζαν** όμως, οι κάτοικοι της Βηθλεέμ, ότι εκεί θα γεννηθεί ο Μεσσίας, η ελπίδα του Ισραήλ; **Τότε γιατί** δεν φρόντισαν να έχουν πάντα διαθέσιμο ένα κατάλυμα για να Τον φιλοξενήσουν;

- **Για εμάς** ποια είναι η υψηλότερη αγαθή μας ελπίδα που γνωρίζουμε ότι κάποια στιγμή θα εκπληρωθεί; **Δεν θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι** να την ζήσουμε όταν πραγματωθεί; Αν όχι, τότε είτε δεν πιστεύουμε ότι θα υλοποιηθεί, είτε θα περάσει από τη ζωή μας και λόγω της ελλιπούς προετοιμασίας μας απλώς, θα μας προσπεράσει.

- **Αν πάλι** η φιλοξενία των Βηθλεεμιτών εξαρτιόταν από την εμφάνιση και την οικονομική επιφάνεια των επισκεπτών, **ήταν αναμενόμενο** η οικογένεια ενός ταπεινού ξυλουργού να κατέληγε σε στάβλο.

- **Μήπως** και σήμερα **ο μεταμοντέρνος κόσμος** παρέχει τα καλύτερα καταλύματά του σε πομπώδεις και φρούδες ελπίδες ευζωίας, ενώ **αντιμετωπίζει με σταβλική περιφρόνηση** τις αγαθές ελπίδες που δίνουν πραγματικό νόημα στη ζωή;

Η περαιτέρω εντρύφηση στον δημιουργικό διάλογο δύναται να **αναπαράγει** ή να **παράγει** περισσότερα **στοιχεία υψηλής αξίας, συμβάλλοντας στη διατήρηση και στη βελτίωση** του πολύτιμου ιερού φορτίου των Χριστούγεννων. **Το ερώτημα του δικού μας εσωτερικού δημιουργικού διαλόγου** είναι αν **εμείς έχουμε τη βούληση** να συνεισφέρουμε με υπευθυνότητα στο έργο αυτό. **Συναισθανόμαστε άραγε την αξία (ιερότητα) του φορτίου;** Αν ναι, τότε, **επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε πραγματικά καλά Χριστούγεννα** για τη γενιά μας αλλά και γι' αυτές που μέλλουν να έρθουν.

Ευχές λοιπόν για πραγματικά, Καλά Χριστούγεννα

21 Δεκεμβρίου 2024
Στέλιος Κάλφας